

Ledelsesberetning Gludsted Friskole og Børnehus 23/24

Et skoleår lakker mod enden og jeg har i år fået lov til at afholde ledelsesberetningen. Min ledelsesberetning vil blive fortalt ud fra en betragtning om fællesskab.

Vi er alle en del af et fællesskab, det kan være i familien, til fodbold, spejder eller andet. På en skole, i en børnehave, i en SFO eller på en arbejdsplads er vi en del af et fællesskab som vi ikke selv har valgt. Det er et fællesskab hvor vi er forpligtet til at behandle andre med respekt, vi behøver ikke at holde af alle, men alle skal føle sig en del af fællesskabet. For at vi kan arbejde for fællesskabet skal vi fjerne blikket fra os selv. Vi oplever i hverdagen at individualismen i høj grad præger vores tid. Vi hører om børn og unge som mistrives og er ensomme. Individualismen skal erstattes af forpligtende fællesskaber. I et fællesskab vil der altid være hierarkier, eksklusioner og magtstrukturer men vi bør alligevel altid arbejde for at skabe et ideelt fællesskab. Hver dag gør børn, personale og forældre en stor indsats for at alle føler sig som en værdifuld del af fællesskabet. Eksempler på indsatsen for fællesskabet ser vi når I forældre inviterer forskellige børn på legeaftaler, inviterer alle til fødselsdag, tilbyder at deltage eller køre på ture ud af huset. På skolen ser vi det blandt børnene når der i frikvarteret leges spark til dåse og de store hjælper de små ind i legen, så de lærer reglerne at kende. Det ses også i vores nye tiltag som hedder junior pædagoger, hvor 4-5 klasse hver torsdag på skift kommer over i børnehaven og laver lege med børnene. Tegn på at fællesskabet vokser ses også i stor grad når børnehuset kommer til morgensang hver onsdag, her ses gensynsglæden blandt børnene, de sætter sig hos en af de store og hjælpes bagefter i jakke og sko efter morgensang. Ind i mellem følges de helt over i Børnehuset. På skolen og i Børnehuset guider vi børnene til at inkludere alle. Vi blander børnene på tværs af alder, niveau og kompetencer for på den måde får børnene øje på dem som de ikke altid vælger og ser muligheder for nye fællesskaber.

DGI er også en del af vores måder at arbejde med fællesskab. Der arbejdes fortsat med at holde denne gryde i kog. Der er selvfølgelig stor forskel på de måder bevægelse kan anvendes på de yngste og ældste. På PR møde på skolen og personalemøde i Børnehuset har vi hver gang punktet Bevægelse på dagsordenen. På skift står vi for at lave en leg på den måde inspirerer hinanden med en ny måde at kunne få bevægelse ind i dagligdagen. De 2 årlige aktivitetsdage er også en del af vores DGI mål. I februar i år var vi hele skolen i Hampen hallen hvor vi havde en rigtig god dag med mange forskellige aktiviteter såsom jorden er giftig, høvdingebold, hockey og andre boldspil, kæpheste og en dans som blev optaget og lagt på facebook. Her d. 17/5 har vi anden aktivitetsdag på stadion hvor Børnehuset også deltager og det plejer at være en rigtig god dag hvor store og små hygger sig sammen på tværs om de forskellige aktiviteter. GGIF deltager også.

Sammen med GGIF og DGI samt Børnehuset var der planlagt en familiedag d. 6/4 i klubhuset, som desværre måtte aflyses pga. manglende tilmelding. Dagen skulle indeholde bevægelseslege, gratis fællesspisning og et oplæg fra DGI. Målet med dagen var at få forældres ideer og tanker på bordet omkring hvordan man lokalt kan lave nogle fælles ture eller aktiviteter. Dagen er nu udsat til efteråret, så håber vi på stor opbakning da vi fra DGI har fået midler til at afholde dagen.

Morgensang er også en stor del af fællesskabet. Her mødes vi hver dag hvor regler og rammer er de samme. Det forventes at der vises respekt for dem som står for morgensang og alle deltager både i sang og bevægelse. På det faste program er ugens sang, fortælling samt forskellige bevægelses aktiviteter. Især follow the leader er et stort hit blandt børnene. Hver onsdag deltager Børnehuset hvor personale fra børnehuset bidrager med sange og lege målrettet deres niveau.

Anderledes dage og uger er også dage hvor der netop er fokus på fællesskabet. Heraf kan nævnes vores emnedage med kunst. Elever og ældste børn fra Børnehuset arbejdede koncentreret med at lave kunst som nu udstilles og udsmykker vores skole. Har I ikke set det så tage lige en tur ned af gangen og ned i spisesalen. Det var skønt at se hvordan skolebørnene hjalp børnehalebørnene med at udrulle og lave deres leraftryk. Også vores skolefestuge er en uge hvor de sædvanlige skemaer brydes op og hvor der er mulighed for at blomstre i nye sammenhænge. Der opdages nye evner, knyttes nye bånd og måske står man på gyngende grund men vokser af det. Det er fantastisk at opleve alle som en del af en cirkusforestilling, hvor forskellige kompetencer kommer i spil. Børnehuset er altid ovre og se forestillingen om formiddagen og det vækker stor glæde for store og små. I år afholdt vi det i gymnastiksalen og det forløb så godt at vi har talt om at gøre det igen næste skoleår.

Vores madordning med lækker Pia mad er blevet en stor succes. Børnene taler allerede fra morgenen om hvad de skal have i dag og ser virkelig frem til pasta med kødsovs og andre lækre retter. I Børnehuset har madordningen givet stort mad mod. Her ses fællesskabet give børnene mod til at smage retter og ingredienser som forældrene er meget overraskede over at de tør. Vi arbejder med mad mod ved at lade barnet røre ved maden, selv øse op, smage og det er tilladt at spytte ud hvis man ikke kan lide det. Vi kan også finde på at lege med maden eks. se hvordan et granatæble kan farve et stykke køkkenrulle. At børnene synes at farven er så flot at de vil prøve at gøre det i t-shirten, det fik vi heldigvis stoppet.

Både skolen og Børnehuset tager hvert andet år på lejr, dog ikke sammen da det vil være alt for meget for de små. Børnehuset var på lejr i Camp Nørager ved Aulum i foråret 2023 og skal i år fra d. 2/5 – 3/5 have en overnatning i Børnehuset. Noget af det børnene altid ser frem til er hygge i køjerne, vores faste tradition -pyjamasfesten hvor vi danser i nattøj og spiser chips og popcorn. I år skal de også på aftenløb på skolen hvor lommelygterne rigtig skal anvendes.

I år var skolen på Højbjerg Fdf lejr på nordfyn. Vi havde fantastisk vejr og var mange gange på stranden og samle sten og skaller. Der var endda nogle af de store der var ude og bade. De yngste nøjedes med at soppe. Jeg har i mandags spurgt 4-5 klasse om hvad der var det bedste ved lejr. Heraf nævner de fællesskab, stranden, slikboden, tid til at spille uno, matador og andre brætspil., maden, busturen, aktivitetsdagen med stjerne løb samt turen til den Fynske landsby hvor en klasse blev klædt på som i gamle dage og prøvede at have en skoletime. Her skulle der siges hr til læreren og en af børnene rakte hånden i vejret og spurgte "hvad gør man hvis man skal tisse" Kommentaren var: Så holder man sig hvilket barnet accepterede men var meget overrasket over.

I snakken om lejr med 4-5 spurgte jeg dem om de havde lyst til at komme på lejr igen og alle svarede i kor JAAAA. I indskoling har vi i dag også haft evalueret lejr og alle spurgte hvornår vi skal afsted igen. Maja svarede – I skal sove 700 dage, det syntes de var meget lang tid.

Pt. er vi i gang med en spændende proces omkring opstart af vuggestuen. Det har været og er fortsat et kæmpe arbejde hvor bestyrelsen og andre frivillige har lagt mange kræfter. Lokalerne er blevet malede, døre flyttet og indsat, fliser lagt og nye møbler m.m. er blevet indkøbt Vi har ansat en pædagog til vuggestuen som skal være med til at indrette rummene og formulere det pædagogiske indhold. Vi glæder os rigtig meget til at byde nye børn og forældre velkomne i vores dejlige miljø. Vi mangler fortsat at få opsat hegn rundt om området til vuggestuens legeplads og ind til krybberummet. Her har vi brug for hjælp, så byd ind med hvad I kan hjælpe med. Vi aflyste vores arbejdsdag men hold lige øje med intra for der udmeldes 2 nye datoer og vi har brug for jeres hjælp. I fællesskab kan vi løfte opgaven, så vi har en skole og et Børnehus som fremstår vedligeholdet og pæn.

I løbet af året har vi måtte sige farvel til både børn, medarbejdere samt endnu en skoleleder. Vores elev og børneantal har været faldende det sidste år. Vi håber at vi med vuggestuen kan tiltrække flere familier til byen og dermed styrke fødekæden. Vi kører en aktiv kampagne på facebook og glæder os til at byde interesserede velkomne til at se vores nyindrettede lokaler.

Det er altid trist og svært at miste gode medarbejdere, men med fælles hjælp finder vi løsninger og mottoet fra medarbejderne lyder stort set altid: Så rykker vi sammen i bussen. Vi byder velkommen til nye medarbejdere og siger stor tak til alle medarbejdere for jeres positivitet og store indsats trods udfordringerne. Uden jer kunne det ikke lykkes.

Årsprøverne er for 8. klasse i gang i denne uge og snart starter 9. klasses eksamen og så skal de videre ud i verden. Nye små poter afventer at de efter sommerferien skal starte i skole til næste skoleår har vi 8 elever til 0. klasse. De har siden uge 8 været ugentligt på besøg i både skole og SFO så det er ikke ukendte for børnene.

Tak for god opbakning fra jer forældre i er vores vigtigste ambassadører. Tak til bestyrelsen for det kæmpe arbejde de udfører, og tak til personalet, der hver eneste dag, fra tidlig morgen til sen eftermiddag, ved fælles hjælp og med fælles fodslag lægger energi, kræfter og hjerteblod i at lave en god hverdag for vores dejlige børn. Selvfølgelig også en stor tak til Lone som ligger vandret de fleste dage pga. den store arbejdsbyrde.